

Κοινωνία Εεού



Φυλλάδιο Επικοινωνίας των Κατηχητικών Συνάζεων Ι. Μ. Ρόδου - Έτος 40 - Τεύχος 230

Απέραντο πλήδος ανδρώπων έχει συναχτεί μπρος στον Κύριο. Μαζί και οι μαδπτές Του. Όλοι περιμένουν να ακούσουν τα λόγια Του. Και να, δυνατή ακούγεται η φωνή Του: όστις δέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι. Δηλώνει καθαρά ο Κυριος: τους πιστούς Του τους δέλει γνήσιους, ξεκαδαρισμένους.

- Εκείνος που ελεύθερα και αβίαστα δέλει να γίνει πιστός μου, λέει, χρειάζεται πρώτα να ξεκόψει κάθε σχέση με τον παλιό του εαυτό. Να αφήσει στην άκρη τα ελαττώματα και τις κακίες του. Να γίνει καινούριος άνδρωπος και να αποφασίσει σταδερά να κακοπαδήσει για μένα. Να σπκώσει κι αυτός το σταυρό του. Αν τα δέχεται αυτά, τότε ας έρχεται πίσω μου και να μιμείται σε όλη του τη ζωή το δικό μου παράδειγμα.

Ο αγώνας του χριστιανού για την απόκτηση της αρετής είναι βαρύς. Θέλει να ξεριζώσεις από

την ψυχή σου την κακία, να κόψεις παλιές συνήδειες, ελαττώματα και ιδιοτροπίες. Στοιχίζει αυτό πολύ στον εαυτό σου. Χρειάζεται να αγωνιστείς! Θα σου φανεί, για

Μπορείς να Τον ακολουθείς;



κρατήσεις κλειστή την τηλεόραση ή να ξεκόψεις από τις συντροφιές που δεν σου κάνουν καλό. Όμως, είναι απαραίτητο να αγωνίζεσαι, να επιμελείσαι την πρόοδό σου, παραμερίζοντας ότι μπορεί να σου κάνει κακό και να σε απομακρύνει από το Θεό και το δρόμο Του. Άλλα, πώς θα κατορθώσει ο καδένας μας να βγάλει νικηφόρο τον αγώνα; Την απάντηση την δίνει ο ίδιος ο Κύριος μας: ακολουθείτω μοι. Θα το κατορθώσει δηλαδή

βαδίζοντας πίσω από το Σωτήρα Χριστό. Προσέχοντας βήμα με βήμα να μη χάσει από μπρος του τα ίχνη του Λυτρωτή. Θέλει προσοχή να μη λοξοδρομήσει. Ένας και μοναδικός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθεί: ο δρόμος που δείχνει είκοσι αιώνες το Ευαγγέλιο.

Σε όλη μας τη ζωή είναι απαραίτητο να ακολουθούμε με ενδουσιασμό και πειθαρχία, σαν στρατιώτες, τον Αρχηγό μας Χριστό, κάνοντας πιστά το δέλημά Του. Η ζωή στη γη μοιάζει

με στίβο κι ο χριστιανός αγωνίζεται σε πολυποίκιλα και δύσκολα αγωνίσματα. Όσοι ακολουθήσουν μέχρι τέλους σταδερά τον Χριστό, θα βγουν νικητές, όλοι θα στεφανωδούν στον Ουρανό με στεφάνι αιμάραντο και δόξα αιώνια!



Η ΣΕΛΙΔΑ της ψυχαγωγίας



Πολύ γέλιο έχει σήμερα στη Σελίδα μας
με το πλούσιο υλικό που μας έστειλε το
Κατηχητικό Καλυθιών.

Ευχαριστούμε πολύ
για την πολύ όμορφη συμμετοχή σας.

Εδώ γελάμε !!

Μαμά: ΤΡΕΞΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΟΤΟ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΞΕΧΑΣΑ ΤΟ ΣΙΦΕΡΟ
ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ!

ΤΟΤΟΣ: ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ ΜΑΜΑ, ΔΕΝ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΙΛΑΣΟΥΜΕ ΦΩΤΙΑ
ΓΙΑΤΙ ΞΕΧΑΣΑ ΤΗΝ ΒΡΥΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ!!!!

- Όταν η γιαγιά μου ήταν μικρή φαίνεται πως δεν έβρεχε...
- Γιατί το λες αυτό;
- Γιατί συνέχεια λέει τι ωραίος καιρός ήταν τότε...

— Μαρία σήκωσε το
τραπέζι σε παρακαλο!

— Δεν μπορώ μαμά, είναι
πολύ βαρύ!!!

Ο ΤΟΤΟΣ κάνει παράπονα στη
δασκάλα του: Το ζέρω κυρία, ότι
δεν είστε ευχαριστημένη από μένα.
Όμως και εγώ δεν είμαι καθόλου
ευχαριστημένος από εσάς. Παρόλα
αυτά, δεν πήγα ποτέ να το πω
στους γονείς σας...

Πώς λέγεται . . .

Το πρώτο τραπέζι πίστα;

Αυτός που έχει μόνο μια τρίχα στο κεφάλι του;

Το λάδι που αναστενάζει;



Τι
είπε η
χιονάτη όταν
μπήκε στο καλύβι
των γάρων;

Γνωρίζετε την
χαιρέτα-χαιρέτα;

Είναι η χελώνα που
όλους τους χαιρετάει.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ; ΤΙ
Σαν κοιμάσαι, αυτό
ζυπνάει, και τη νύχτα
έξω γυρνάει....
Σαν ζυπνήσεις αυτό κάνει
μοναχό του γάρι γάρι.