

Κοινωνία ΕΞΟΥ

Φυλλάδιο Επικοινωνίας
των Κατηχητικών Συνάξεων Ι. Μ. Ρόδου
Έτος 5ο - Τεύχος 13ο



ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΣΕ!

Μια παλιά αγιογραφία αποτυπώνει πολύ πετυχημένα το πέρασμα του χρόνου. Παρουσιάζει ένα μεγάλο δέντρο με πολύ ωραίους καρπούς. Πάνω στο δέντρο είναι σκαρφαλωμένος ένας άνθρωπος ο οποίος τρώει με μεγάλη ευχαρίστηση τους νόστιμους καρπούς. Στη βάση όμως του δέντρου βρίσκονται δύο μικρά ποντικάκια, ένα άσπρο και ένα μαύρο, που φορανίζουν σιγά-σιγά τον κορμό του μεγάλου δέντρου. Σε λίγο, και χωρίς ο άνθρωπος να το καταλάβει, το δέντρο πέφτει, γιατί τα δύο ποντικάκια έχουν φορανίσει όλον τον κορμό του. Τι φοβερό όμως! Δίπλα στο δέντρο υπάρχει ένας μεγάλος δράκος ο οποίος περιμένει με ανοιχτό το στόμα για να καταβροχθίσει τον άνθρωπο που πέφτει. Το δέντρο δεν είναι άλλο από τη ζωή μας. Τα δύο ποντικάκια είναι η κάθε μέρα και νύχτα της.



Ο δράκος που περιμένει ανυπόμονα την πτώση μας είναι ο θάνατος. Και ο άνθρωπος, δυστυχισμένος μέσα στις πρόσκαιρες απολαύσεις της εφήμερης ζωής του, ξεχνά την πραγματική αξία της ζωής και ουσιαστικά χάνει την ίδια τη ζωή του!

Ας προσέξουμε κι εμείς να μη χάσουμε τον καιρό της ζωής μας άσκοπα! Ο απόστολος Παύλος μάς προτρέπει: «Προσέχετε πώς ακριβώς περπατάτε! Όχι ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, εκμεταλλευόμενοι τον χρόνο σας!» Ένας δρόμος είναι η ζωή του καθενός μας. Πώς τον περπατάμε άραγε; Έχουμε μέσα μας τη σοφία του Αγίου Πνεύματος; Ας γίνουμε κι εμείς «σοφοί» κι ας προσπαθήσουμε τη χρονιά αυτή να μην αδιαφορούμε, να μη ξεχνάμε, να μην αφήνουμε για κάποια άλλη στιγμή αυτό που σίγουρα μπορούμε να κάνουμε τώρα! Θέλω να διαβάσω; Να διαβάσω τώρα! Θέλω να κάνω μια καλή πράξη; Να την κάνω τώρα! Ας ξήσουμε όλοι μια ευλογημένη χρονιά μέσα στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα!

Η εορτή των Θεοφανείων

Τα Άγια Θεοφάνεια (που εορτάζουμε στις 6 Ιανουαρίου) αναφέρονται στη φανέρωση της Αγίας Τριάδας κατά τη βάπτιση του Κυρίου Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό. Το Ευαγγέλιο μας πληροφορεί πως ο Ιωάννης ο Πρόδρομος κήρυξε, εξομολογούσε και βάπτιζε. Τότε τον πλησίασε ο Ιησούς και ζήτησε να τον βαπτίσει. Κατά τη διάρκεια του βαπτισμάτος έλαβαν χώρα τα υπερφυσικά εκείνα γεγονότα που αναφέρουν οι ιεροί ευαγγελιστές: ο Ιησούς ως αναμάρτητος ανέβηκε αμέσως από το νερό του Ιορδάνη, οι ουρανοί άνοιξαν, το Πνεύμα του Θεού κατέβηκε σαν περιστέρι επάνω Του και φωνή ακούστηκε από τον ουρανό να βεβαιώνει ότι αυτός που βαπτιζόταν ως άνθρωπος ήταν ο αγαπητός Υιός του Θεού. Με τον τρόπο αυτό φανερώθηκε η θεότητα του Ιησού και το μέγα μυστήριο της Αγίας Τριάδας. Γι' αυτό το λόγο η σημερινή εορτή ονομάζεται Θεοφάνεια, φανέρωση του Θεού. Από τότε και το Βάπτισμα των χριστιανών, δεν είναι «εν ύδατι», όπως το βάπτισμα «μετανοίας» του Ιωάννη, αλλά «εν Πνεύματι Αγίω». Ο Κύριος με τη βάπτισή του αγίασε το νερό, το έκανε νερό αγιασμού και συμφιλίωσης με το Θεό. Έτσι η Βάπτιση του Κυρίου άνοιξε τη θύρα του Μυστηρίου του Βαπτισμάτος. Με την καθαρτική χάρη του αγίου Βαπτισμάτος ο παλαιός αμαρτωλός άνθρωπος ανακαίνιζεται και με την τήρηση των θείων εντολών γίνεται κληρονόμος της Βασιλείας των Ουρανών.



Η ΣΕΛΙΔΑ της ψυχαγωγίας

Περιπένουμε τη συμμετοχή του Κατηχητικού σας στη σελίδα μας



Έχεις ένα σπιρτόκουτο με ένα μόνο σπίρτο μέσα και μπαίνεις σ' ένα σωμάτιο που υπάρχουν μία λάμπα πετρελαίου, ένα γκαζάκι και ένα κερί. Ποιο δα ανάψεις πρώτα;

- Το σπίρτο φυσικά!

- Άσε, Τάκη, δε μπορώ άλλο. Θα τον δώσω τον σκύλο!
- Γιατί; Εσένα δου αρέσουν τα σκυλιά.
- Μου αρέσουν, αλλά αυτός με έχει εκνευρίσει.
- Γιατί, τί δου κάνει;
- Μου λέει ωμάτα!
- Έλα, βρε. Μη με κοροϊδεύεις.
- Αλήθεια δου λέω. Δε με πιστεύεις; Κάτεβε να του φωνάξω. Τζακ! Έλα εδώ. Για πες μου, πώς κάνουν οι γάτες;
- Γουφ, γουφ!
- Είδες;

Βρισκόμαστε σε ένα ταξί. Όταν φτάνει στον προορισμό του, λέει ο επιβάτης στον οδηγό:

- Τι δου χρωστάω;
- 15 ευρώ, λέει ο ταξιτζής.
- Μπορείς να κάνεις λίγο όπισθεν; Έχω μόνο 10 ευρώ!

- Πώς λέγεται το νησί που βγάζει καρπούς;

- Καρπε-νήσι!

- Ποιο επίδετο διαβάζεται από την αρχή και από το τέλος το ίδιο;

- Σοφός!

- Ποια δουλειά δεν γίνεται στο πόδι;

- Το πλύσιμο στο χέρι!



Η στάση του αλόγου σε ένα άγαλμα αποκαλύπτει το τέλος του αναβάτη του. Αν το άλογο έχει τα δύο μπροστινά του πόδια στον αέρα, ο αναβάτης του έχει πεδάνει σε μάχη. Αν το άλογο έχει μόνο το ένα από τα μπροστινά του πόδια στον αέρα, ο αναβάτης του έχασε τη ζωή του από τραύματα που του προκλήθηκαν στη διάρκεια κάποιας μάχης. Τέλος, αν το άλογο έχει όλα τα πόδια στο έδαφος, τότε ο αναβάτης του πέμπανε από φυσικά αίτια.