

# Κοινωνία Θεού

Φυλλάδιο Επικοινωνίας  
των Κατηχητικών Συνάξεων Ι. Μ. Ρόδου  
Έτος 5ο - Τεύχος 14ο



## ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΟΥ...

«Πρόσεχε τα βιβλία που διαβάζεις» συμβουλεύει ο απόστολος Παύλος στον μαθητή του, Τιμόθεο. Πρόσεχε τι διαβάζεις για να έχεις εφόδια πνευματικά, για να έχεις γνώσεις χριστιανικές, ώστε να μαθαίνεις και να διδάσκεις σωστά την αλήθεια του Θεού, σε όσους την έχουν ανάγκη. Άραγε αυτές οι συμβουλές του αποστόλου Παύλου έχουν καμία σχέση με μας; Σήμερα κατακλυζόμαστε από ένα σωρό βιβλία και περιοδικά που μας προσκαλούν να τα διαβάσουμε. Ο απόστολος Παύλος θα μας συμβούλευε να προσέχουμε τι διαβάζουμε, να διαβάζουμε μόνο τα ωφέλιμα, τα καλά βιβλία. Είναι ανάγκη να μάθουμε να διαλέγουμε τα καλά από τα άχρηστα και να έχουμε έτσι τη δύναμη να επιλέγουμε την πνευματική μας τροφή.

■ Δυστυχώς υπάρχουν βιβλία που «στάζουν δηλητήριο» στην ψυχή μας και καταστρέφουν το χαρακτήρα μας.

■ Τα καλά χριστιανικά βιβλία μάς μαθαίνουν το λόγο του Θεού, την αλήθεια. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν πολλά χριστιανικά περιοδικά και βιβλία ειδικά για την ηλικία σας; Μας πλουτίζουν σε γνώσεις και μας καθοδηγούν στη ζωή με το Φως του Ευαγγελίου. Όλοι αισθανόμαστε την ανάγκη να συμβουλευτούμε κάποιον για διάφορα ζητήματα. Τα καλά βιβλία είναι ο καλός μας σύμβουλος. Μας προφυλάσσουν από τις κακοτοπιές της ζωής και μας δείχνουν το δρόμο που οδηγεί στην επιτυχία και τη δημιουργία. Και φυσικά, τα καλά βιβλία μάς ψυχαγωγούν, μας ευχαριστούν αλλά και μας δίνουν ακαταμάχητη δύναμη για τη ζωή μας. Είναι γεμάτα παραδείγματα από πράξεις που μας προτρέπουν και εμάς να κάνουμε το ίδιο.

**Την καινούρια χρονιά, ας πάρουμε ένα σύνθημα: να μνη αφήσουμε χαμένο χρόνο μπροστά στην τηλεόραση ή στα πλεκτρονικά παιχνίδια. Άλλα ας γεμίσουμε τον ελεύθερο χρόνο μας με ανάγνωση βιβλίων που καλλιεργούν τις αρετές μας, που εμπνέουν πίστη και αφοσίωση στα μεγάλα ιδανικά, που γεμίζουν με φως και χαρά τη ζωή μας!**



# Η ΣΕΛΙΔΑ της ψυχαγωγίας

Περιλένουμε τη συμμετοχή του Κατηχητικού σας στη σελίδα μας



Το ανέκδοτο  
της...καμήλας!

Ο

δάσκαλος στον

Τοτό:

- Μπορείς να μου πεις, Τοτέ, τί σημαντικό έγινε το 1769;
- Γεννήθηκε ο μέγας Ναπολέων, κύριε.
- Πολύ εωδιά. Και το 1772;
- Εεε. Χι. Ο μέγας Ναπολέων έγινε 3 χρονών!

Τοτός:

- Μαμά δε δέλω να πάω σήμερα σχολείο.
- Γιατί δε δέλεις να πας;
- Γιατί δε νιώθω καλά.
- Πού δε νιώθεις καλά;
- Στο σχολείο!

Η μαμά καμήλα και το μωράκι της, το μικρό καμηλάκι, περπατούν:

- Μαμά, γιατί εμείς οι καμήλες έχουμε αυτές τις τεράστιες καμπούρες στην πλάτη μας;
- Μα, είναι για την έρημο, παιδί μου. Εκεί μένα μπορούμε να αποδηκεύουμε πολύ νερό και λίπος και δεν θα έχουμε ανάγκη νερού και φαγητού στη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών στην έρημο.
- Ααα, μάλιστα. Και γιατί, μαμά, έχουμε αυτά τα μεγάλα φρύδια;
- Αυτά είναι, επίσης, για τα μεγάλα ταξίδια στην έρημο. Πολύ συχνά, σηκώνονται δυνατοί άνεμοι και αυτά τα έχουμε για να εμποδίζουμε την άμμο να μπαίνει στα μάτια μας και να μας ετραβώνει.
- Αααα, είπε το μικρό. Και γιατί έχουμε αυτά τα πόδια, με το παράξενο σχήμα, μαμά;
- Και πάλι, μικρό μου, είναι επειδή υπάρχει πολλή άμμος στην έρημο και έχουν τέτοιο σχήμα, για να μπορούμε να περπατάμε μεγάλες αποστάσεις, χωρίς κόπο και με καλύτερο τρόπο, από ότι με κάθε άλλο σχήμα.
- Ααααα, είπε το καμηλάκι. Και γιατί μαμά, είμαστε στο Ζωολογικό Κήπο του Λονδίνου;

ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ;

■ Τα χαρτονομίσματα δεν κατασκευάζονται από χαρτί, όπως πιστεύουν πολλοί.  
■ Στην πραγματικότητα είναι 74% βαμβάκι και 25% λινό.