

Κοινωνία Θεού



Φυλλάδιο Επικοινωνίας των Κατηχητικών Συνάξεων Ι. Μ. Ρόδου - Έτος 4ο - Τεύχος 10ο

Χριστούγεννα...

Όπως και τότε ο Χριστός, έτσι και τα φετινά Χριστούγεννα, δεν κατεβαίνει σε μαρμαρόχτιστα παλάτια. Δε ζητάει ασημοστόλιστες αίθουσες και επίσημες υποδοχές. Τίποτε απ' αυτά.

Ένα φτωχικό κατάλυμα ζητάει, αρκεί να 'ναι καθαρό και ζεστό. Να γείρει να ζεσταθεί, να ξεκουραστεί. Να βρει θέρμη και καλοσύνη μέσα στην τόση ψύχρα που τον κυκλώνει. Να βρει αποκούμπι επιτέλους, αφού τόσοι και τόσοι τον διώχνουν και τον αποπαίρνουν. Να βρει τη γαλήνη, μια κι ο κόσμος όλος είναι ένα απέραντο πολεμικό στρατόπεδο.

Στο σπιτάκι της ψυχής σου λαχταρά να μπει, εφέτος τα Χριστούγεννα. Το προτιμάει απ' όλα τα μέγαρα και τους πύργους. Μα το θέλει καθαρό και ζεστό. Φιλόξενο και περιποιημένο. Το ετοίμασες λοιπόν; Το έπλυνες, το καθάρισες; Έδιωξες τις αράχνες και τα σκουπίδια της αμαρτίας; Έκανες γενική καθαριότητα; Κοίταζες κάθε γωνιά να 'ναι καθαρή και να λαμποκοπά; Μοσχοβολούν εκεί μέσα τα λουλούδια της αρετής; Λάμπουν τα στολίδια της καρδιάς; Άναψες και τη φωτιά της αγάπης που διώχνει κάθε ψύχρα; Λοιπόν, είσαι έτοιμος;

Ο Βασιλιάς του κόσμου έρχεται. Γεμάτος από τα δώρα της αγάπης Του. Φορτωμένος καλοσύνη και ευεργεσίες. Άνοιξε διάπλατα τις πόρτες της καρδιάς σου. «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης». Και συ, όρθιος, ξύπνιος, στο πόδι. Υποδέξου Τον. Ήρθε η μεγάλη στιγμή! Σφίξε Τον στην καρδιά σου. Κράτησε γερά τον θησαυρό σου. Εκείνος μόνο πρέπει να σε εμπνέει, εκείνος να κυβερνά το παλάτι της ψυχής σου.

Ναι, τι χαρά! Από τη στιγμή που θα κοινωνήσεις το Σώμα Του και το Αίμα Του, παλάτι γίνεται η ψυχή σου. Δεν είναι πια μια φάτνη φτωχική. Γίνεται χρυσοστόλιτο ανάκτορο. Ω, χαρά σου! Τ' ακούς; Ό,τι και να 'σουν, ό,τι και να 'σαι, γίνεσαι τώρα πρίγκηπας. Μέσα σου ο Βασιλιάς, μέσα σου ο ουρανός, μέσα σου η ευτυχία. Σε πλημμύρισε με τ' ατίμητα δώρα Του. Όλα δικά σου τώρα πιά. Και συ δικός Του. Μην το ξεχνάς αυτό. Με το Χριστό μαζί, με το Χριστό αρχηγό, τράβα μπρος, βάδιζε γαλήνιος στο δρόμο της ζωής.

Ο Χριστός γεννήθηκε τότε στη Βηθλεέμ. Ο Χριστός γεννιέται σήμερα μέσα σου!!!



Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ

Η λέξη μάγος προέρχεται από την ελληνική «μέγας». Με την ονομασία αυτή ονομάζονταν στους ανατολικούς λαούς οι σοφοί, διδάσκαλοι, ιερείς, γιατροί, αστρολόγοι. Οι μάγοι ανήκαν στην ιερατική τάξη των Περσών. Από την ανατολή του αστέρα διαπίστωσαν τη γέννηση του Μεσσία.

Οι μάγοι προσέφεραν δώρα στο νεογέννητο Χριστό, σύμφωνα με τη συνήθεια που είχαν στην Ανατολή να μην έρχονται με άδεια χέρια στο Βασιλιά.

Τα δώρα τους ήταν προϊόντα της Αραβίας. Του προσέφεραν χρυσό αναγνωρίζοντάς Τον ως Βασιλιά, λιβάνι αναγνωρίζοντάς Τον ως Θεό και σμύρνα (ένα φυσικό άρωμα που άλειψαν μ' αυτό τους νεκρούς) προεικονίζοντας έτσι την τριήμερο ταφή του Κυρίου.

Η ΣΕΛΙΔΑ της ΓΥΧΑΓΩΓΙΑΣ



Ένωσε τους αριθμούς