

Κοινωνία Θεού



Φυλλάδιο Επικοινωνίας των Κατηχητικών Συνάξεων Ι. Μ. Ρόδου - Έτος 4ο - Τεύχος 12ο

Η θεραπεία των δέκα λεπρών

Πηγαίνοντας στα Ιεροσόλυμα ο Χριστός, πέρασε έξω από ένα χωριό. Εκεί συνάντησε δέκα λεπρούς άντρες. Η λέπρα ήταν μια φοβερή μεταδοτική αρρώστια. Οι ασθενείς δεν υπέφεραν μόνο από τις πληγές τους αλλά και από την κοινωνική απομόνωση, καθώς αναγκαστικά ζούσαν όλοι μαζί έξω από τις πόλεις και τα χωριά τους, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Στάθηκαν λοιπόν μακριά από τον Ιησού οι δέκα λεπροί και άρχισαν να φωνάζουν δυνατά: "Ιησού ελέησέ μας".



Ο Χριστός τους κοίταξε με συμπόνια και τους είπε: "Πηγαίνετε στους ιερείς να δείξετε τα σώματά σας και θα γίνετε καλά". Και αμέσως πήραν τον δρόμο για τους ιερείς. Και τότε έγινε το μεγάλο θαύμα: καθарίστηκαν από τη λέπρα και έγιναν τελείως καλά! Ο ένας από τους δέκα, μόλις κατάλαβε ότι ήταν πια υγιής, γύρισε πίσω, έπεσε στα πόδια του Ιησού και με δυνατή φωνή Τον ευχαριστούσε για την μεγάλη αυτή δωρεά. Ο Χριστός τον ρώτησε: "Δεν θεραπεύτηκαν και οι δέκα; πού είναι οι υπόλοιποι εννέα;" Και τότε στράφηκε προς τον ευγνώμονα άνθρωπο και του είπε: "Σήκω επάνω και πήγαινε σπίτι σου. Η πίστη σου σε έσωσε". Έτσι, ο πρώην λεπρός, με την ευγνωμοσύνη του θεραπεύτηκε όχι μόνο από την εξωτερική λέπρα που πλήγωνε το σώμα του αλλά και από την λέπρα της αμαρτίας που πλήγωνε την ψυχή του.

Η αγνωμοσύνη ήταν ακόμη πιο φοβερή αρρώστια για τους εννέα ανθρώπους που ο Ιησούς θεράπευσε. Μόλις πήραν το μεγάλο αγαθό της υγείας, τα ξέχασαν όλα! Αλλά μήπως, μόνο αυτοί έδειξαν αχαριστία στον Θεό; Πόση αγνωμοσύνη δείχνουμε και εμείς στο Ουράνιο Πατέρα που γεμίζει τη ζωή μας με άπειρες ευεργεσίες... Και πόσες φορές Τον πικραίνουμε με τις αμαρτίες μας, τις κακίες μας και τόσα άλλα.

Η ευγνωμοσύνη είναι ένα σπάνιο λουλούδι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να την δείξει κανείς. Πρώτα πρώτα να θυμόμαστε τις ευεργεσίες του Θεού αλλά και των ανθρώπων και να βρίσκουμε τρόπους να λέμε ένα μεγάλο "ευχαριστώ". Προς το Θεό δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας με την προσευχή μας, με την δοξολογία μας, με τον εκκλησιασμό μας, με την προσπάθειά μας να γινόμαστε καλύτερα παιδιά του Θεού. Προς τους ανθρώπους δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας με τον να αναγνωρίζουμε το καλό που μας κάνουν και να προσπαθούμε να το ανταποδώσουμε.

Πάντα μέσα μας ας ανθίζει το λουλούδι της ευγνωμοσύνης!





Η ΣΕΛΙΔΑ της Φυλαγωγίας



Πόσες λέξεις σχηματίζονται;

Σχημάτισε σύνθετες λέξεις με τις προδέσεις:

ανά, δια, υπό, από, περί και μετά
Και με τα ρήματα:

λογίζω - λαμβάνω - θέτω - φρονώ -
φέρω - τρέχω - στρέφω - κρίνω -
καθιστώ



- Πώς σου φάνηκε Κωστάκη ο καινούριος εας δάσκαλος;
- Πώς να μου φανεί μαμά; τίποτα δεν ξέρει! Εντελώς αγράμματος!
- Πώς; μα γιατί;
- Γιατί όλο εμάς ρωτάει!

Ευχαριστούμε το Κατηχητικό Γενναδίου για το πλούσιο υλικό που μας έστειλε!



Γιατί άραγε...

Γιατί ο Καίσαρας φορούσε σανδάλια;

Γιατί πέφτει ο υδράργυρος όταν χιονίζει;

Γιατί η γάτα έμαθε να βλέπει στο σκοτάδι;

Χρωμάτισε την εικόνα με τα χρώματα που ταιριάζουν.

