

Κοινωνία Θεού



Φυλλάδιο Επικοινωνίας
των Κατηχητικών Συνάξεων Ι. Μ. Ρόδου
Έτος 5ο - Τεύχος 1ο

Καλή χρονιά!

Να 'μαστε και πάλι μαζί, με τη Χάρη του Θεού, για ακόμη μια χρονιά στην αγκαλιά του Κατηχητικού μας Σχολείου!

Ο Χριστός μας καλεί και φέτος να γίνουμε μαθητές Του, όπως κάλεσε τους δώδεκα

μαθητές Του στη λίμνη της Γεννησαρέτ. Δεν σταμάτησε ποτέ να καλεί τους ανθρώπους κοντά Του. Παρουσιάζεται στον κόσμο και με διάφορους τρόπους προσκαλεί τους ανθρώπους να Τον γνωρίσουν, να Τον αγαπήσουν, να ζήσουν μαζί Του!

Το Κατηχητικό μας είναι η φωνή του Χριστού που μας καλεί να γίνουμε μαθητές Του. Μας καλεί να ακούσουμε τη διδασκαλία Του, να δούμε τα θαύματά Του, να γνωρίσουμε τους δικούς Του ανθρώπους, τους αγίους Του. Το Κατηχητικό μας καλεί να γίνουμε η ομάδα του Χριστού! Και μπορεί και η δική μας ομάδα να γίνει όμορφη, σαν την ομάδα των δώδεκα μαθητών. Αρκεί κάθε φορά που



**Άνοιξε τα φτερά σου
μέσα στη συντροφιά
των Κατηχητικών Συνάξεων!**

χτυπά η γλυκιά καμπάνα του Κατηχητικού να τρέχουμε αμέσως! Θυμάστε με πόση προθυμία οι μαθητές τα άφησαν όλα για να ακολουθήσουν το Χριστό; Έτσι και

εμείς, δεν θα περιμένουμε να τελειώσει το έργο στην τηλεόραση ή το παιχνίδι μας για να πάμε μετά στο Κατηχητικό... Κι όπως

οι μαθητές έμειναν κοντά στον Ιησού και Τον ακολουθούσαν πάντα και παντού, έτσι και εμείς να πηγαίνουμε πάντα στο Κατηχητικό μας! Να είμαστε τακτικοί, να ακούμε με προσοχή τα λόγια του κατηχητή μας, γιατί είναι τα λόγια του Χριστού μας! Τέλος, να τα εφαρμόζουμε αυτά που μαθαίνουμε. Να μην μένουμε θεατές αλλά να γίνουμε μικροί αγωνιστές μέσα στη Εκκλησία μας. Έτσι το Κατηχητικό μας θα γίνει η γλυκιά συντροφιά του Χριστού!

**Θέε μου Σε ευχαριστώ!
Τη συντροφιά Σου ζω εδώ,
Στης Εκκλησίας το Κατηχητικό!**

Η Σελίδα της Φυλαγωγίας



Περιμένουμε τη συμμετοχή του κατηχητικού σας στη Σελίδα μας!



Κατηχητικό μου



Το κάθε σου λεπτό
χαίρομαι και ζω
μαζί με το Χριστό

Πώς λέγεται αυτό
που αρχίζει από Φ
τελειώνει σε Σ και
έχει ένα γράμμα;



Ποιος...
κοιμάται με
τα παπούτσια;

Ο δάσκαλος ρωτά τον
μαθητή:
- Πόσο κάνει 8 - 8 ;
- Δεν ξέρω, κύριε.
- Για σκέψου λίγο. Αν
έχω 8 κεράσια και φάω
και τα 8, τι θα μου
μείνιε;
- Τα κουκούτσια, κύριε...

Στο σχολείο ο
δάσκαλος ρωτά για
τα σημεία της στίξης.
- Τι είναι παιδί μου,
η παύλα;
- Ε,... Το θηλυκό του
Παύλου κύριε...

Μια μητέρα τηλεφωνεί στον
γιατρό:
- Κάτι τρομερό συνέβη
γιατρέ μου. Ο γιος μου
κατάπιε τσιμέντο και άμμο.
Τι να κάνω;
- Προσοχή κυρία μου,
προσοχή μην πει νερό γιατί
θα γίνει ντουβάρι..