

# Κοινωνία Θεού



Φυλλάδιο Επικοινωνίας  
των Κατηχητικών Συνάξεων Ι. Μ. Ρόδου  
Έτος 5ο - Τεύχος 11ο

## Σήμερα θα μάθουμε για **Ο άγιος Ελευθέριος** τη ζωή και το μαρτύριο

ενός μεγάλου αγίου της  
Εκκλησίας μας, που έζησε τα  
πρώτα χρόνια του  
Χριστιανισμού. Πρόκειται για  
τον άγιο Ελευθέριο.

Γεννήθηκε στη Ρώμη περίπου το 150 μ.Χ. από ευκατάστατους γονείς. Ο πατέρας του όμως, πέθανε νωρίς και έτσι την ανατροφή του ανέλαβε η μητέρα του Ανθία. Του έδωσε χριστιανική αγωγή και ο Ελευθέριος εφάρμοζε τα λόγια του Χριστού στη ζωή του. Καθώς μεγάλωνε, άναψε στην καρδιά του ένας μεγάλος πόθος: ήθελε να γίνει ιερέας, να υπηρετεί το Θεό.

Κάποια μέρα, όταν ήταν 15 χρονών, πήγε στον επίσκοπο Ρώμης και του ανακοίνωσε τον μεγάλο του πόθο, να γίνει κληρικός. Ο σοφός επίσκοπος τον συμβούλεψε να κρατήσει τον πόθο αυτό μέσα στην καρδιά του και να κάνει προσευχή, γιατί ακόμη ήταν πολύ μικρός. Από τότε ο Ελευθέριος πρόσεχε πολύ τη ζωή του και προετοιμαζόταν για την μεγάλη ώρα της χειροτονίας του. Όταν μεγάλωσε, ο πόθος του έγινε πραγματικότητα. Χειροτονήθηκε ιερέας και πολύ σύντομα έγινε μητροπολίτης Αλβανίας. Εγκαταστάθηκε στην Αυλώνα όπου ανέπτυξε πολύ μεγάλη δράση. Εργαζόταν ασταμάτητα για τη διάδοση του Ευαγγελίου, για να στηρίξει τους πιστούς, να κάνει έργα φιλανθρωπίας. Το κήρυγμά του ήταν φλογερό και όλοι μιλούσαν για τον νεαρό επίσκοπο Ελευθέριο. Οι ειδωλολάτρες εγκατέλειπαν κατά χιλιάδες την ειδωλολατρία και βαπτίζονταν χριστιανοί. Η φήμη του όμως, έφτασε και στον αυτοκράτορα στη



Ρώμη, που διέταξε να τον οδηγήσουν σιδηροδέσμιο μπροστά του. Μια ομάδα στρατιωτών πήγαν στην Αυλώνα και προσπάθησαν να συλλάβουν τον Ελευθέριο την ώρα που λειτουργούσε. Οι πιστοί ταραχτήκαν και συσπειρώθηκαν γύρω από τον επίσκοπο τους προκειμένου να τον προστατέψουν. Και τότε, έγινε το μεγάλο θαύμα. Ο αξιωματικός Φήλικας και οι στρατιώτες του, ακούγοντας το κήρυγμα του αγίου Ελευθερίου, πίστεψαν στον Χριστό και όχι μόνο δεν συνέλαβαν τον άγιο, αλλά και βαπτίστηκαν χριστιανοί. Όλη η πόλη συγκλονίστηκε από το γεγονός! Ο Ελευθέριος, θεληματικά πια, αποχαιρέτησε το ποίμνιό του και πήγε στη Ρώμη να παρουσιαστεί στον αυτοκράτορα και να του μιλήσει για την αλήθεια του Χριστού.

Μπροστά στον αυτοκράτορα ομολόγησε με θάρρος ότι ένας είναι ο αληθινός Θεός, ο Ιησούς Χριστός. Όσο τον πίεζε ο αυτοκράτορας να αλλάξει την πίστη του, τόσο ο Ελευθέριος ομολογούσε τον Χριστό. Οργισμένος, τότε, ο αυτοκράτορας διέταξε να του κάνουν τα πιο φοβερά βασανιστήρια. Όμως, ο Θεός με θαυμαστό τρόπο, έσωζε κάθε φορά τον άγιο. Ούτε η φωτιά τον έκαψε, ούτε τα λιοντάρια του επιτέθηκαν. Όσο πιο σκληρά γινόταν τα βασανιστήρια, τόσο πιο θαυματουργή ήταν η επέμβαση του Θεού, που όχι μόνο έσωζε τον άγιο αλλά και συντελούσε ώστε πλήθος ειδωλολατρών να γίνονται χριστιανοί. Τέλος, ο άγιος θανατώθηκε με αποκεφαλισμό.

**Από τότε, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του αγίου, στις 15 Δεκεμβρίου, ως ένα από τους μεγαλύτερους μάρτυρές της.**

# Η ΣΕΛΙΔΑ της Φυραγωγίας

Περιμένουμε τη συμμετοχή του Κατηχητικού σας στη βελίδα μας



Ο δάσκαλος στον Τοτό:  
- Γιατί η έκθεσή σου με θέμα το "γάλα" είναι τόσο μικρή; Δεν είχες τίποτε άλλο να γράφεις;  
- Είχα, αλλά ήθελα να γράφω για το συμπυκνωμένο!



Στο σχολείο:  
- Πού βρίσκεται, Τοτέ, η Γαλλία;  
- Η Γαλλία, κύριε, βρίσκεται στην Γερμανία και σήμερα παίζει τελικό με την Ιταλία!



Κανένα κομμάτι χαρτί δεν μπορεί να διπλωθεί παραπάνω από 7 φορές!  
Δοκιμάστε το!

- Μιά βρύση, λέει η δασκάλα, στάζει 7 φορές στα δύο λεπτά. Πόσες φορές στάζει σε μία ώρα;  
Περνάει ένα πεντάλεπτο και η δασκάλα κοιτάει τις απαντήσεις των παιδιών. Όλα τα παιδιά απαντούσαν σωστά "210". Φτάνει και στον Τοτό και βλέπει έναν αριθμό τηλεφώνου!  
- Τι είναι αυτό, Τοτέ; ρωτάει.  
- Το κινητό του υδραυλικού κυρία!



- Πόσες ανηφόρες έχει η Ρόδος;  
...

- Τί περνάει μια πόρτα, αλλά ποτέ δεν μπαίνει μέσα ούτε βγαίνει έξω;  
....



-Τι κοινό έχουν το άλογο και το τριαντάφυλλο;  
...