

# Κοινωνία Θεού



Φυλλάδιο Επικοινωνίας  
των Κατηχητικών Συνάξεων Ι. Μ. Ρόδου  
Έτος 5ο -Τεύχος 24ο

## Η κατάκριση

Ο Χριστός στην επί του Όρους ομιλία είπε: «Μη κρίνετε τους συνανθρώπους σας, για να μη σας κρίνει κι εσάς ο Θεός. Με

το κριτήριο που κρίνετε, θα κριθείτε και με το μέτρο που μετράτε, θα μετρηθείτε. Πώς μπορείς και βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδερφού σου και δε νιώθεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι; Ή, πώς θα πεις στον αδερφό σου 'άφησέ με να σου βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου', όταν έχεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι; Υποκριτή! Βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι, και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδερφού σου.» Και κάποια άλλη στιγμή είπε στους μαθητές Του: «Αν σφάλει απέναντί σου ο αδερφός σου, πήγαινε και έλεγξέ τον, χωρίς να είναι άλλος μπροστά. Αν σε ακούσει, κέρδισες τον αδερφό σου.» (Ματθ. 7, 1-5 και 18, 15)

Κρίση δεν σημαίνει να μη συζητάμε καθόλου για τον άλλο. Σημαίνει να μην βγάζουμε συμπέρασμα για τη ζωή του, ότι είναι «αμαρτωλός», «άδικος», «κακός» κ.ο.κ. **Κατάκριση σημαίνει να κρίνουμε τις πράξεις του άλλου όχι μπροστά του, αλλά πίσω από την πλάτη του και, παράλληλα, να βγάζουμε κακία γι' αυτόν, από ζήλεια, φθόνο, αντιπάθεια.** Κατάκριση σημαίνει να θέλουμε και οι άλλοι να αποκτήσουν κακή γνώμη γι' αυτόν με τον οποίο ασχολούμαστε.

Με όποιο μέτρο αντιμετωπίζουμε τον άλλο, μ' αυτό θα μας αντιμετωπίσει ο Θεός. Αν η αγάπη είναι το κίνητρο για την όποια κριτική μας, τότε και τα δικά μας λάθη ο Θεός θα τα δει με αγάπη.

Συνήθως βλέπουμε το σκουπιδάκι στο μάτι του διπλανού μας και δεν βλέπουμε το δοκάρι που υπάρχει στο δικό μας. Εμείς είμαστε πιο αμαρτωλοί ή κάνουμε περισσότερα λάθη σε σχέση με τους άλλους. Χρειάζεται όμως να ακούμε αυτούς που μας αγαπούν για να δούμε τα λάθη μας, γιατί δεν είναι εύκολη η αυτοκριτική.

Ο έλεγχος μαρτυρεί αγάπη. Δεν είναι καλό κανείς να κρατάει μέσα του το παράπονο για τον άλλο, να το συζητά με τρίτους, να μην του λέει τίποτα, να τον κατακρίνει δηλαδή και να μην διορθώνεται η κατάσταση. Αυτό γίνεται συνήθως στις καθημερινές μας σχέσεις.

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την μανία της κατάκρισης για τους άλλους. Το βλέπουμε στην τηλεόραση με τις μεσημεριανές εκπομπές. Το βλέπουμε με τις εφημερίδες κουτσομπολίστικου περιεχομένου. Το βλέπουμε στις παρέες μας, όπου συζητούμε για τους άλλους και μάλιστα πίσω από την πλάτη τους, ιδίως για τους μεγαλύτερους ή όταν αισθανόμαστε ότι κάποιος μας αδίκησε, οπότε προτιμούμε να τα λέμε αλλού, εκτός από τον ίδιο. Η Εκκλησία μας προτρέπει να δείχνουμε περισσότερη αγάπη, να μη μειώνουμε τους άλλους, να συζητάμε μπροστά τους για κάτι που μας έχουν κάνει, αλλά και στις παρέες μας να έχουμε την ευκαιρία να μη συζητάμε μόνο κουτσομπολεύοντας, αλλά να χαιρόμαστε το παιχνίδι, το κέφι, το αστείο, όπως επίσης και θέματα που έχουν να κάνουν με τις εντυπώσεις μας από τη ζωή. Ακόμη όμως κι αν οδηγούμαστε στην κατάκριση, να προσπαθούμε να μην κρατάμε κακία στους άλλους, αλλά να τους συγχωρούμε για ό,τι μας έχουν κάνει. Ας είμαστε ειλικρινείς κι αν τους βλέπουμε να μην διορθώνονται, ας τους αφήνουμε στην άκρη, όχι από κακία, αλλά για να τους δώσουμε την ευκαιρία να διορθωθούν. Αν μετανιώνουν για τα λάθη τους, ας τους δεχόμαστε.

Η κατάκριση είναι μεγάλη αμαρτία. Γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο να βλέπουμε πρώτα τα δικά μας λάθη και να νικάμε τον εγωισμό μας και μετά να προσπαθούμε να διορθώσουμε τους άλλους. Οι μικρότεροι ας ακούνε τους μεγαλύτερους σ' αυτό το θέμα και οι μεγαλύτεροι ας κάνουν περισσότεροι αυτοκριτική.

**Ας προσπαθούμε να μην συζητάμε με κακία για τους άλλους, αλλά να έχουμε αγάπη και να είμαστε ειλικρινείς απέναντί τους.**





# Η Σελίδα της Φυραγωγίας



Το Κατηχητικό του Αγίου Παντελεήμονα δεν μας αφήνει παραπονεμένους! Μας έστειλε για ακόμη μια φορά πλούσιο υλικό για τη Σελίδα μας!  
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Σέβη, την Λεμονιά και τον Γιώργο.

- Μπόμπο, την έκδεσή σου δεν την έγγραφες εσύ!  
Είναι ίδια τα γράμματα με της Αννούλας!  
- Ε, κυρία, να, είναι επειδή δανείστηκα το βτυλό της!

Ο δάσκαλος στη μαθήτριά:  
- Παιδί μου, γιατί αργείς κάθε πρωί;  
- Εγώ κύριε; εσείς χτυπάτε το κουδούνι, πριν φτάσω!

- Γιωργάκη τι γράμματα είναι αυτά;  
Κάθε φορά προσπαθώ πολύ να τα διαβάσω! Με τέτοια γράμματα, τι θα γίνεις, όταν μεγαλώσεις, πες μου;  
- Ε, γιατρός, κυρία!

Τι παριστάνει μια μύγα πάνω σε ένα καρπούζι;

Πώς λένε οι Ινδιάνοι την μπανάνα;

Γιατί πέφτει ο υδράργυρος όταν χιονίζει;

## Απροσδόκητα

Τι κάνει τοκ-τοκ στο τζάμι;

Γιατί οι ελέφαντες είναι πελώριοι, τετράγωνοι και γκρι;

Πώς λέγεται η τσάντα που κοιμάται;

Τι λέει το λάχανο ανεβαίνοντας μια ανηφόρα;

Πώς λέγονται τα τρομαγμένα βλήτα;