

# Κοινωνία Θεού



Φυλλάδιο Επικοινωνίας  
των Κατηχητικών Συνάξεων Ι. Μ. Ρόδου  
Έτος 5ο -Τεύχος 5ο

## Τι είναι ο εκκλησιασμός;

Εκκλησιάζομαι σημαίνει πηγαίνω στη θεία Λειτουργία και συμμετέχω στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας. Ο εκκλησιασμός για τον χριστιανό είναι ανάγκη. Είναι αναγκαίο να πηγαίνουμε, δηλαδή, όσο μπορούμε πιο τακτικά, στην Εκκλησία. Έχουμε το προνόμιο να ζούμε στην χριστιανική Ελλάδα και να μπορούμε ελεύθερα να εκκλησιαζόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Αλλά πιο σημαντικό είναι να παρακολουθούμε σωστά.

## Εκκλησιάζομαι σωστά!

### Τι γίνεται την ώρα της θείας Λειτουργίας;

Την ώρα της θείας Λειτουργίας, την Κυριακή, και κάθε φορά που τελείται η θεία Λειτουργία, γίνεται το μυστήριο της θείας Κοινωνίας, δηλαδή η μεταβολή του «άρτου και του οίνου» σε «Σώμα και Αίμα Χριστού». Μέσα στο ναό, όλοι μαζί αποτελούμε την οικογένεια του Θεού. Εκεί μας υποδέχονται οι άγιοι, η Παναγία, ο Χριστός. Εκεί προσευχήθηκαν και προσεύχονται εκατομμύρια πιστών, σε όλο τον κόσμο.

## Πώς να εκκλησιαζόμαστε;

Να ξεκινάμε με καλή διάθεση και όχι βαριεστημένα. Να μην ξεχνάμε ότι μας καλεί ο ίδιος ο Χριστός. Να μπαίνουμε στην Εκκλησία προσεκτικά και σιωπηλά. Να κάνουμε το σταυρό μας, να ανάβουμε το κερί μας και να φιλούμε τις εικόνες. Από τη θέση μας, να παρακολουθούμε με ευλάβεια χωρίς να μιλάμε και να είμαστε πάντα όρθιοι, όταν ο ιερέας είναι στην Ωραία Πύλη, ή στην μεγάλη και μικρή είσοδο, όταν λέμε το «Πιστέω» και το «Πάτερ ημών» και φυσικά στη θεία Κοινωνία. Να μένουμε μέχρι το τέλος, δηλαδή μέχρι το «Δι' ευχών» και να παίρνουμε αντίδωρο από το χέρι του ιερέα.



**Σύνθημά μας,  
να εκκλησιαζόμαστε με ευλάβεια και  
με το μυαλό μας συγκεντρωμένο  
στη θεία Λειτουργία!**

# Η Σελίδα της Φυλαγωγίας

Περιμένουμε τη συμμετοχή του κατηχητικού σας στη Σελίδα μας!



Να δύο στιγμές της θείας Λειτουργίας. Μπορείς να περιγράψεις σε ποιο σημείο βρισκόμαστε; Βάλε τα χρώματα που ταιριάζουν!



Η οικογένεια συζητά για το όνομα του καινούριου σκυλιού που μόλις απέκτησε:

- Εγώ λέω να το βγάλουμε Αζόρ! Λέει η μικρή.
- Εγώ λέω να το βγάλουμε Ρας! Λέει ο μικρός!
- Κι εγώ λέω να το βγάλουμε έξω! Λέει ο μπαμπάς!!!



Τι υπάρχει μεταξύ Γης και ουρανού;



Σφυρίζει, βουίζει, τρίζει, τον ακούς μα δεν τον βλέπεις! Τι είναι;

Έχω μητέρα κόκκινη κι εγώ γεννιέμαι μαύρο, φτερά δεν έχω μα πετώ, τα σύννεφα για να βρω... Τι είμαι;