

Κοινωνία Θεού



Φυλλάδιο Επικοινωνίας
των Κατηχητικών Συνάξεων Ι. Μ. Ρόδου
Έτος 5ο -Τεύχος 7ο

**Καυγάς:
Όχι, ευχαριστώ!**

Τον «καβγατζή» τον έχετε γνωρίσει σίγουρα. Είναι το παιδί που συχνά αρπάζεται με «το τίποτα», φτάνει ίσως ένα βλέμμα ή ένα σπρώξιμο, μια μικρή σπίθα που όμως, εξελίσσεται σε μεγάλη πυρκαγιά! Σήμερα, θα μιλήσουμε για αυτό το μεγάλο ελάττωμα, έτσι ώστε ανάμεσά μας να μην υπάρχει κανένας «καβγατζής»!

Και πρώτα πρώτα ας δούμε **για ποια πράγματα καβγαδίζουμε** συνήθως. Μας ζητά, π.χ. η μητέρα μας να κάνουμε κάτι, εμείς αρνούμαστε, φωνάζουμε, επιμένουμε και ο καυγάς αρχίζει! Ή άλλες φορές, μαλώνουμε για την...τηλεόραση! Εμείς θέλουμε να βλέπουμε πολλή ώρα, οι γονείς αρνούνται, και νάτος ο καυγάς! Και στο σχολείο, δεν είναι λίγες οι φορές που μαλώνουμε. Άλλοτε για το παιχνίδι, άλλοτε για ένα αντικείμενο, και για μια σβηστήρα ακόμη, μπορούμε να κάνουμε μεγάλο καυγά! Τέλος, μια πηγή καυγάδων, πολύ μεγάλη όμως, είναι ο εγωισμός μας: θέλουμε τα πάντα να γίνονται κατά τον δικό μας τρόπο, όταν εμείς τα θέλουμε!

Τα αποτελέσματα του καυγά; Τα γνωρίζουμε όλοι: ταραζόμαστε, χαλάμε τη διάθεσή μας αλλά και τη διάθεση των άλλων και τελικά, δεν κερδίζουμε απολύτως τίποτα! Ποτέ και τίποτε δεν κερδίζει ο καβγατζής, έστω και αν φαίνεται, ότι προς στιγμήν έγινε το δικό του. Τον καβγατζή στο τέλος όλοι τον υποτιμούν και τον αποφεύγουν!

Πώς όμως μπορούμε να αποφεύγουμε τους καυγάδες;

Ασφαλώς δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θέλει δύναμη και θέληση. Όμως, παρόλα αυτά, μπορούμε! Να πώς: πρώτα από όλα, **να μην παίρνουμε τα πάντα «τοίς μετρητοίς»**. Αν δεν δώσουμε σημασία, σε λεπτομέρειες, τότε καυγάς δεν θα γίνει. Άλλος τρόπος, με τον οποίο μπορούμε να πετύχουμε αυτοσυγκράτηση, είναι να θυμόμαστε ότι **από τον καυγά δεν βγαίνουμε ποτέ κερδισμένοι**. Μόνο χαμένοι υπάρχουν στις φασαρίες. Και τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι **ο καυγάς φέρνει αντιπάθεια, εκδίκηση και εχθρότητα**. Ο καβγατζής γίνεται αποκρουστικός, κανείς πια δεν τον θέλει για φίλο. Με τους καυγάδες χάνουμε τους φίλους και δημιουργούμε εχθρούς.

Στην προσπάθειά μας για αυτοσυγκράτηση, ας δούμε τι μας λέει ο λόγος του Θεού. Στην δεύτερη επιστολή του προς τον Τιμόθεο ο Παύλος μας τονίζει, ότι ο χριστιανός δεν πρέπει να καυγαδίζει. Αντίθετα, πρέπει να είναι γλυκός, πράος, πρόθυμος, υπομονετικός και να συγχωρεί τους άλλους. **Η πραότητα είναι μεγάλη δύναμη**. Με αυτήν ο χριστιανός μιμείται τον ίδιο τον **Χριστό, που μας προτρέπει να Τον μιμηθούμε στην πραότητα** και την ταπεινοφροσύνη. Έτσι, όχι μόνο δεν θα χάνουμε φίλους, αλλά θα κερδίζουμε συνεχώς καινούριους!



Η Σελίδα της Φυλαγωγίας

Περιμένουμε τη συμμετοχή του Κατηχητικού σας στη βελίδα μας!



Ένας άντρας ήθελε να ξεφορτωθεί την γάτα του. Μη ξέροντας τι να κάνει, μια μέρα στο καφενείο ρωτούσε τους γύρω του. Ένας του λέει:



- Μην στεναχωριέσαι φίλε, έχω εγώ την λύση! Θα πας να την αφήσεις στον διπλανό χωριό. Έτσι δεν θα μπορέσει να βρει τον δρόμο να γυρίσει πίσω!

Πάει την άλλη μέρα στο καφενείο ο άντρας, τον βλέπει ο άλλος που του έδωσε την λύση και του λέει:

- Να μην σε ρωτήσω καλύτερα, είγούρα θα πέτυχε, ε;

- Δυστυχώς όχι! Έκανα όλα όσα μου είπες, αλλά η γάτα βρήκε τον δρόμο! απαντάει ο άντρας.

- Εντάξει, μην ανησυχείς! Θα σου πω τι να κάνεις! Τώρα θα την αφήσεις στο απέναντι βουνό! Είναι είγουρο πως δεν θα μπορέσει να γυρίσει!

Την άλλη μέρα στο καφενείο:

- Τι έγινε; Φυσικά δεν γύρισε, ε;

- Γύρισε δυστυχώς, γύρισε!

- Μα καλά, πώς;

- Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω!

- Μην στεναχωριέσαι. Μ'αυτό που θα σου πω τώρα αποκλείεται να βρει τον δρόμο! Λοιπόν, θα πας σε αυτό το χωριό. Σε εκείνο το σημείο θα συναντήσεις μια διασταύρωση. Θα στρίψεις δεξιά και θα συνεχίσεις ευθεία. Μετά θα στρίψεις αριστερά, θα πας όλο ευθεία και μετά πάλι αριστερά! Θα σου σχεδιάσω και ένα χάρτη!

Την άλλη μέρα:

- Τι έγινε, φίλε; Πες μου τα αποτελέσματα του περίφημου σχεδίου μου.

- Άσε, καλά που ήταν και η γάτα μαζί μου, γιατί αλλιώς δεν θα έβρισκα τον δρόμο πίσω!

Ένας ελέφαντας και ένα μυρμήγκι περνούν μια ξύλινη γέφυρα. Σπάνε από το βάρος τα ξύλα και βρέθηκαν στον ποταμό. Γυρίζει το μυρμήγκι και λέει του ελέφαντα:

- Είδες που σου 'λεγα να περάσουμε ένας
- ένας;



- Πώς βρίσκουμε μια ελεφαντίνα που είναι στον κήπο;

- Πολύ εύκολα!

- Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα μιας κελώνας;

- Η φαγούρα στην πλάτη!



- Τι είναι αυτό που καίει ακόμα κι αν το βάλουμε στο ψυγείο;

- Η μουστάρδα!

- Τι φυτρώνει με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω;

- Το κρεμμύδι και το εκόρδο!

Χρωμάτισε την πεταλούδα με τα πιο όμορφα χρώματα!

