

# Κοινωνία Θεού



Φυλλάδιο Επικοινωνίας  
των Κατηχητικών Συνάξεων Ι. Μ. Ρόδου  
Έτος 5ο -Τεύχος 8ο



## Συγγνώμη!

Την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για το θέμα των "τσακωμών". Είδαμε, ότι ο άνθρωπος του Θεού δεν πρέπει να είναι καυγατζής.

Όμως, η πραγματικότητα μας λέει ότι μπορεί και να βρεθούμε σε μια σύγκρουση με κάποιον φίλο μας. Από αυτό το ανθρώπινο φαινόμενο, τους τσακωμούς, σήμερα θα φτάσουμε στο θεϊκό φαινόμενο που είναι η **συμφιλίωση, η συγχώρεση.**

Η κοινωνία μας είναι κοινωνία ανθρώπων, όχι αγγέλων. Και γι' αυτό οι άνθρωποι, που έχουν αδυναμίες και ελαττώματα, οδηγούνται σε καυγάδες.

Όλα αυτά είναι ανθρώπινα, αρκεί να μην μένουμε στους τσακωμούς, αλλά να προχωρούμε στην συμφιλίωση.

**Η συγχώρεση είναι θεϊκό δώρο.** Ο πληγωμένος εγωισμός μας δεν μας αφήνει να κάνουμε το βήμα της συμφιλίωσης. Τα πάθη μας οδηγούν στο πείσμα, στην εκδίκηση και στην αντιπάθεια. Αυτό όμως μας κάνει μόνο κακό. Είμαστε σαν ένα ηφαιστειο έτοιμο να εκραγεί. Το μαλωμένο παιδί είναι ουσιαστικά δυστυχισμένο παιδί. Βρίσκεται σε ταραχή και είναι σαν να τιμωρεί τον ίδιο τον εαυτό του. Ενώ, **αν συχωρήσει, ξαλαφρώνει η καρδιά του,** γιατί ο Θεός μάς έπλασε για να αγαπάμε και όχι για να εκδικούμαστε.

Εκτός όμως, από το ότι με τη **συμφιλίωση** ειρηνεύουμε οι ίδιοι, **μας είναι και απαραίτητη για την άφεση των δικών μας αμαρτιών.** Θυμάστε στο "Πάτερ ημών" πώς ζητάμε από τον Θεό να μας συγχωρέσει; "Άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών", που σημαίνει: "συγχώρεσε τα σφάλματά μας, όπως και εμείς συγχωρούμε τα σφάλματα των άλλων". Θα είναι μεγάλο λάθος μας να χάσουμε τη συγχώμη του Θεού, μη συγχωρώντας τους άλλους από πείσμα και εγωισμό. Δεν πρέπει, ακόμη, να ξεχνάμε, ότι **η συμφιλίωση πρέπει να γίνει το συντομότερο,** να μην αφήσουμε να περνά ο καιρός. Και αυτό, γιατί η φωτιά του θυμού αντί να σβήνει μέσα μας, όλο και θα ανάβει περισσότερο! Θα αναρωτηθεί, ίσως, κανείς: μα καλά, κάθε φορά που μαλώνουμε, κάθε φορά θα συμφιλιωνόμαστε; Ασφαλώς και πάλι θα συμφιλιωνόμαστε! Δεν είναι εύκολο, αλλά αναγκαίο. Και εμείς, **πολλές φορές** αμαρτάνουμε στον Θεό και Εκείνος, **πολλές φορές** με την εξομολόγηση μας συγχωρεί! Το ίδιο ζητά και από 'μας.

**Ο Χριστός συγχώρεσε τους σταυρωτές Του. Το ίδιο έκανε και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, το ίδιο και εκατομμύρια μαρτύρων και αγίων της Εκκλησίας μας, δια μέσου των αιώνων. Στα ίχνη όλων αυτών πρέπει να βαδίσουμε, για να φέρουμε άξια το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό, να συμφιλιωνόμαστε χωρίς αργοπορία, να φτάνουμε γρήγορα από τους τσακωμούς στη συμφιλίωση!**

# Η Σελίδα της Φυλαγωγίας

Περιμένουμε τη συμμετοχή του Κατηχητικού σας στη βελίδα μας!



Στις 21 Νοεμβρίου είναι μια μεγάλη γιορτή για την Εκκλησία μας. Γνωρίζεις ποια είναι; Το διπλανό σκίτσο θα σε βοηθήσει! Χρωμάτισέ το!



Γιάννης: Λοιπόν, πες μου, Τάκη, έμαδες να διαβάζεις στο σχολείο;  
Τάκης: Όχι ακόμη.  
Γιάννης: Τουλάχιστον να γράφεις;  
Τάκης: Ούτε.  
Γιάννης: Μα τότε, τι κάνεις στο σχολείο;  
Τάκης: Περιμένω να σχολάσουμε.

## ΑΠΟΡΙΕΣ!



Στην Αφρική πως ονομάζεται το αράνικο φιστίκι;

Τι εργαλεία έχουν για αυτά τα «πράσα» και πιάνουν συνέχεια διάφορους εκεί;

Τελικά το αυγό ποιος το έκανε;

Τι σημαίνει κάδομαι όρθιος;

Μεταξύ πατέρα και γιου:  
Πατέρας: Λοιπόν παιδί μου, πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας και να μη δίνουμε σημασία στους άλλους.  
Παιδί: Κι εγώ πατέρα, έκανα το καθήκον μου και δε δίνω σημασία στο πέντε που μου έβαλε ο κύριος της φυσικής.